



Open Monumentendag 2020 Archeologische puzzeltocht



Welkom op deze fotozoektocht. De archeologische vereniging Helinium en de archeologen van de gemeente Vlaardingen hebben voor u een route uitgestippeld. De tocht start bij Museum Vlaardingen en gaat via de Vetteoordskade naar het centrum. Het eindpunt is ook bij het museum (zie de route op de volgende pagina).

Tijdens deze tocht hebben wij twee opdrachten voor u:

- Vorm een woord door foto's in de juiste volgorde te zetten;
- Maak zelf tien foto's van de locaties die wij zoeken.

Hoe werkt het?

Op de volgende pagina's vindt u de route en tien foto's die gemaakt zijn op deze route. Aan u de uitdaging om de route te volgen, ondertussen goed om u heen te kijken en te achterhalen waar deze foto's precies zijn gemaakt.

Let op, de foto's die wij u geven betreffen vaak kleine details. Kijk dus goed om u heen en werp af en toe eens een blik achterom. Elke foto is genomen op een locatie die belangrijk is voor de Vlaardingse archeologie. De tekstjes bij de foto's geven u een idee van het rijke verleden van onze stad.

Opdracht 1

Elke foto heeft een letter gekregen. Volg de route in de juiste richting, zet de foto's en dus de letters in de juiste volgorde en vorm zo een woord:

— — — — — — — — — —

Opdracht 2

Maak van elke locatie ook zelf een foto waar het detail op onze foto's in voorkomt.

Tot slot

Stuur het gevonden woord met de bijbehorende foto's naar awn.helinium@gmail.com en maak kans op een leuke en leerzame prijs. Onder de inzendingen worden 5 series 'Archeologische avonturen' en 10 exemplaren van 'Hebben jullie al iets gevonden' verloot.

Dus ga op deze bijzondere Open Monumentendag lekker naar buiten en beleef Vlaardingen!

Route puzzeltocht



Museum Vlaardingen – Vetteoordskade – Landstraat – Baanstraat (onder de lijnbaan) – Bredesteeg – Markt – Waalstraat – Veerplein – Fransenstraat – Kuiperstraat – Liesveldviaduct (via Bloementrappen) – Blokmakersplaats – Westhavenplaats – Vrouwensteeg – Hoogstraat – Markt – Smalle Havenstraat – Vloersteeg – Landstraat – Vossenstraat – Westhavenkade

Detailfoto's met letters en informatie

| | | |
|---|----------|--|
|  | <p>S</p> | <p>Toen in 1979 de grond op deze locatie bouwrijp werd gemaakt, bleek de bodem vol vondsten te zitten. Jammer genoeg waren 'schatgravers' de (amateur)archeologen te snel af. Veel vondsten verdwenen in privécollecties. Een klein gedeelte kwam wel in de archeologische collectie van de gemeente terecht, waaronder glissen (schaatsen van bot) en aardewerk uit de Romeinse tijd en middeleeuwen.</p> |
|  | <p>R</p> | <p>Duizend jaar geleden liep u hier over een kerkhof. In 2001/2002 groeven archeologen een deel van deze begraafplaats op. De skeletten werden uitgebreid onderzocht. Dat leverde bijzondere resultaten op. Zo bleek ook duizend jaar geleden lang niet iedereen in Vlaardingen geboren te zijn. DNA-onderzoek toont aan dat ze wel in Vlaardingen bleven hangen...</p> |
|  | <p>A</p> | <p>Voor zover we weten is de enige muntschat uit Vlaardingen hier gevonden. De vondst werd gedaan in 1913 bij de afbraak van een huis. Het ging om 93 zilveren munten, die te dateren zijn tussen 1460 tot 1572. De schat is dus vlak na 1572 begraven, waarschijnlijk uit vrees voor de Spanjaarden of de Watergeuzen. Op één munt zijn kruisen ingekrast. Waarom weten we niet.</p> |
|  | <p>G</p> | <p>Dit beeld laat voorwerpen zien die archeologen in 1995 in de buurt vonden. U ziet een kan, een fles, een zoutvaatje en een bord. Ook ziet u het profiel van Frans Dirckszoon, meester metselaar en lid van het vroedschap van Vlaardingen. In 1574 is deze buurt afgebrand. Frans liet de huizen herbouwen. Daarvoor gebruikte hij een nieuwe methode, waarbij de huizen tegen elkaar aan werden gebouwd. Dat was snel en goedkoop.</p> |
|  | <p>H</p> | <p>De nederzetting Flardinga speelde een heel belangrijke rol in het ontstaan van Holland. In 1018 vond hier de Slag bij Vlaardingen plaats. Graaf Dirk III won deze veldslag tegen de Duitse keizer. De graaf kon zijn macht uitbreiden. In 1101 wordt voor het eerst het graafschap Holland genoemd. Je kunt dus zeggen dat de wieg van Holland in Vlaardingen stond.</p> |

| | | |
|---|----------|---|
|  | <p>I</p> | <p>Wist u dat hier 400 jaar geleden een klooster lag waar zusters woonden? Het klooster had een kerk, verschillende kloostergebouwen, een boerderij en grote boomgaard. Halverwege de 16 eeuw verhuisden de zusters naar een Leids klooster. De grote stadsbrand van 1574 betekende het definitieve einde van het Vlaardingse klooster.</p> |
|  | <p>A</p> | <p>De heuvel die u voor u ziet, is een terp. Ongeveer 1000 jaar geleden startten de Vlaardingers met het ophogen van de grond voordat ze een huis bouwden. Zo probeerden ze zich te beschermen tegen het water. Hun nieuwe woonplaats hoogden ze op met klei, afval...en mest!</p> |
|  | <p>D</p> | <p>Leven met water, de Vlaardingers zijn het gewoon. Tot het begin van de 16^e eeuw overstromde het water van de Maas dit gebied regelmatig. Na een reeks succesvolle inpolderingen verschenen de eerste huizen hier rond 1640.</p> |
|  | <p>N</p> | <p>Hierachter vindt u de deur die toegang geeft tot de werkruimte van de archeologische vereniging Helinium. Ook het Archeologisch en Bouwhistorisch depot van de gemeente Vlaardingen is hier gevestigd. Daar worden alle vondsten uit de Vlaardingse collectie bewaard en onderzocht. Op donderdagmiddag en op afspraak is het depot te bezoeken.</p> |
|  | <p>T</p> | <p>Dit pand is spiksplinternieuw, maar de locatie wordt al heel lang bewoond. Bij archeologisch onderzoek in de omgeving vonden archeologen scherven van potten uit de 8^e eeuw. Op deze specifieke plek troffen ze in een keldertje ook graffiti aan uit het begin van de 20^e eeuw. Iets hoeft niet oud te zijn om bijzonder te zijn ☺.</p> |